

# Kerkberichten

PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS-HEUVELLAND EN EIJDEN



Juni - Juli 2022



retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals



## Colofon

---

Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

Abonnementen per jaar: binnenland 19,-/buitenland 30,-/emailabonnement 7,50. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50 en 125). De volgende uitgave verschijnt op 5 augustus 2022 en bestrijkt de periode van 5 augustus tot 6 oktober. Kopij hiervoor dient uiterlijk 17 juli 2022 a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via [redactiepm@hotmail.com](mailto:redactiepm@hotmail.com)



## Voorwoord

---

Wanneer u dit nummer in handen krijgt, weet ik niet hoe het weer is. Ik schrijf dit voorwoord namelijk al in mei en het is lekker warm. Hoe het weer zich ook manifesteert: de zomer ligt in het verschiep en er zijn waarschijnlijk al ettelijke vakanties geboekt. In eigen land of iets verder weg of heel ver weg. Hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal wel eens behoefte aan rust, aan gewoon niets doen, aan het hoofd leeg maken. Even niet denken aan wat er allemaal nog moet.

Het thema voor deze Kerkberichten is mede daarom gekozen rond het woord 'rust': tot rust komen, rustpunt, rust zoeken.

Ik vond een gedicht, geschreven door Margreet Spoelstra, dat in de eerste twee strofen vraagt om de onrust en het rusteloze gaan weg te nemen. Twee gemoedstoestanden waar menigeen onder lijdt:

Neem van mij mijn onrust,  
het jagen door de tijd,  
het piekeren, de zorgen,  
de onmacht en de spijt.

Neem van mij de twijfel.  
het rusteloze gaan,  
het steeds weer zoveel moeten,  
het nooit genoeg gedaan.

Het is goed om te weten dat de kerk, c.q. gemeente, daarentegen geen vakantie neemt en dat je er terecht kan. De kerk hoort open te staan en de gemeente hoort open te zijn. De gebeurtenissen in de wereld nemen geen vakantie en kunnen ons danig bezighouden. Een plek of een aanspreekpunt om erover te reflecteren is gewoon fijn. Veel kerkgebouwen zijn nu in het vakantie seizoen ook door de week open. Voor wie er behoefte aan heeft zijn er stilteplekken, je kunt een kaarsje opsteken, soms naar orgelmuziek luisteren, een rondleiding krijgen of gewoon zitten en de sfeer van het interieur op je in laten werken. Inderdaad tot rust komen en alle beslommingen even laten voor wat ze zijn. In de St. Jan in Maastricht kun je de toren beklimmen met als bekroning, als het mooi weer is, een fantastisch uitzicht over de stad.

Het kerkelijk leven mag dan misschien op een wat lager pitje staan, maar zo wordt er energie opgedaan voor na de vakantie als alles weer opgestart wordt.

**Marije Bijleveld**

Ds. Harrie de Reus



**Deze rubriek leent zich mooi om de blik wat voorruit op de agenda te werpen. Maar al bladerend door de kalenderperiode die deze editie van kerkberichten omvat, valt mijn oog al meteen op een datum vlak na het uitkomen van deze editie: 7 juni – gedenkdag van Paul Gerhardt (1607-1667). Predikant en dichter afkomstig van een boerenfamilie in Saksen, die theologie gaat studeren in Wittenberg en uiteindelijk predikant wordt van de Nicolaikirche in Berlijn.**

Wij kennen hem vooral van liederen uit het liedboek. Die bekendheid dankt hij overigens vooral aan Johann Crüger (1598-1662), cantor van de Nicolaikirche, die 18 liederen van hem opnam in de tweede druk van het veel gebruikte gezangboek 'Praxis Pietatis Melica' (1647). In de vijfde druk (1653) was het aantal Gerhardtliederen opgelopen tot 81.

De liederen van Gerhardt worden gekenmerkt door een groot godsvertrouwen en zijn daardoor tot in onze tijd geliefd. Als je zondag 5 juni in de kerk bent, is dit een mooie aanleiding om na afloop van de dienst nog wat in de kerkruimte te verwijlen, liedboek bij de hand, bladerend naar 146a (Laat ons nu vrolijk zingen), 211, 212 (Laten wij zingend deze dag beginnen), 414, 475, 576 (O hoofd vol bloed en wonden), 577, 623, 902, 903 (Zou ik niet van harte zingen), 904 (Beveel gerust uw wegen), 977.

Nog zo'n dag om even bij stil te staan: 21 juli. Nationale feestdag in België. En dan niet zozeer omdat – zoals België herdenkt – op deze dag in 1831 koning Leopold I de eed aflegde als eerste koning der Belgen, maar wel omdat het uitgerekend deze koning was die de Protestanten in onze regio vier kerkjes schonk.

Hij wilde hiermee de spanningen en de stekeligheden tussen de katholieken en de protestanten in het toen door België bestuurde Limburg verminderen.



Als Protestantse Gemeente Maas-Heuveland dragen we daar in onze geschiedenis bijzondere herinneringen aan mee. Want naast het kerkje in Beek en Heerlen, betrof dit ook het kerkje aan de Kiebeukel in Gulpen (voorloper van de voormalige Toeristenkerk, thans gemeenschapshuis 't Gulper Hoes) en

het Leopoldskerkje aan de Gansbaan in Meerssen een tiental jaar geleden over is gegaan in particuliere handen en nu gehuurd kan worden. De kerkjes tekenen een periode waarin er in deze plaatsen een einde kwam aan het zogenaamde simultaneum – het samen gebruik maken van de katholieke kerken, dat sinds de Reformatie een gebruik was geworden maar vaak moeizaam ging. Voor wie deze dag een wandeling wil maken, lijkt het mij een mooie gelegenheid om dat in Meerssen, danwel Gulpen te doen!



De rust en ontspanning die de zomermaanden vaak wat meer bieden, geven wellicht ook jou ruimte om wat bewuster stil te staan bij data die gemarkeerd zijn en daarmee hun eigen verhaal in dat van jou voegen. Wat doen de liederen van Gerhardt jou? Ken je ze, verwoorden ze een spiritualiteit die je herkent, of horen ze misschien voor jou tot een bepaalde periode van de kerk of van jouw leven? En al wandelend: tot welke verbeelding spreekt de vaak onrustige geschiedenis van het protestantisme in Zuid-Limburg? Hoe ervaar jij het om protestant te zijn in een overwegend Rooms-Katholieke omgeving?

**Inspirerende dagen toegewenst!**



## Pinksteren - De Geest in ons

**Als u dit leest liggen de dialoogsessies inmiddels achter ons. Door de opleving van corona in december is het wat later geworden dan tevoren gedacht en gehoopt. Maar het resultaat mag er zijn. Er is heel veel bij u opgehaald, er zijn goede gesprekken en uitwisselingen geweest, er is veel creativiteit losgekomen.**

Binnenkort zal het resultaat schriftelijk worden gedeeld en op een gemeenteavond in juni worden gepresenteerd en met u besproken. Ik kan u al vast verklappen dat, hoewel de PGMH bestaat uit heel verschillende mensen met veel verschillende meningen, visies en geloofsbelevingen, er een verrassend grote eenheid en vastberadenheid blijkt uit het resultaat.

Als u dit leest staan we vlak voor of vlak na het feest van Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de heilige geest. Veel mensen, ook zij die al een heel leven in de kerk hebben doorgebracht, vinden dat een ongrijpbaar gebeuren. En als je Handelingen 2 leest dan gebeuren er ook hele gekke dingen die je maar niet zo begrijpt. Mensen horen plotseling een storm opsteken, er verschijnen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en op hoofden zetten (NBV) en de apostelen spreken in vele vreemde talen. Dat wil zeggen de apostelen spreken woorden uit, brengen klanken voort, die door de hoorders ieder in de eigen taal gehoord, verstaan en begrepen worden. Een heel bijzondere communicatie dus want er zijn heel veel talen vertegenwoordigd op dat tempelplein in Jeruzalem. En allemaal horen ze, zegt Handelingen twee, hen spreken over Gods grote daden (vers 11b).

Dat brengt me op een opmerking die me trof in één van de dialoogverslagen. Het ging over de organisatie van onze kerk. Waar we allemaal nogal druk mee zijn. De opmerking was: "Mag Gods naam hier wel genoemd worden?" Dat is nogal een vraag. Komt God ter sprake in de kerkenraad, in de kernraden, in onze activiteiten? Zijn we niet te druk met onze organisatie en alles wat daarbij komt kijken, zijn we niet te druk met onszelf? Het brengt ons als vanzelf bij de kernvraag: waarom, waartoe zijn we eigenlijk kerk? Wat is ons bestaansrecht? Wat willen we zijn? Wie willen we zijn en voor wie willen we van betekenis zijn? Het zijn typische vragen voor de rubriek 'Voor Onderweg' denk ik.



---

"PGMH bestaat uit heel verschillende mensen met veel verschillende meningen, visies en geloofsbelevingen, met een verrassend grote eenheid en vastberadenheid "

---

Vragen waar je niet één, twee drie een antwoord op kunt geven. Vragen waar je op moet kauwen, waar je het over moet hebben met elkaar. En vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.

"Mag Gods naam hier wel genoemd worden?". Een spannende vraag ook. Want wie of wat of hoe is God? Daar wordt binnen de gemeente heel verschillend over gedacht. Zo verschillend dat sommigen denken dat het beter is om de naam van God maar niet (meer) te noemen. Het er maar niet over te hebben. Te ingewikkeld, je komt er toch niet uit. Godsbeelden kunnen heel verschillend zijn.

De geest komt ons te hulp. Want de geest is in ons. Is altijd bij ons. Zal altijd bij ons zijn. Zegt Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 14 vers 16B. Dat is het primaire doel van de geest: met ons zijn, bij ons zijn. Als God zich in het oude testament bekend maakt aan Mozes noemt hij zichzelf: Ik ben, Ik zal er zijn. Ik ben heeft mij tot u gezonden. Als de profeet de geboorte van Jezus aankondigt dan zegt hij: men zal hem Immanuel noemen, God met ons. En als Jezus de komst van de geest aankondigt dan zegt hij dus: de geest zal altijd bij jullie zijn.

Door de geest, met hulp van de geest is het voor ons mensen mogelijk te spreken over God. Over de grote daden van God. Over God die met ons is, die bij ons wil zijn. Die in ons is. In goede en in slechte tijden. De geest stelt ons in staat met elkaar te spreken ook

al spreken wij geheel verschillende talen. De geest verbindt ons mensen met elkaar. Stelt ons in staat het goede voor elkaar te zoeken. Elkaars mening te respecteren. De geest maakt dat we geloofsverschillen kunnen overbruggen. Zekeraars en twijfelaars vinden elkaar door de geest. Vrijzinnig en rechtzinnig merkt dat ze zonder elkaar niet kunnen.

De geest is in ons. De geest verbindt zich met onze geest. Dat maakt ons open voor elkaar. Dat doet ons omzien naar elkaar. Omzien naar de ander die het moeilijk heeft. De ander die ons nodig heeft. De geest in ons verbindt ons aan elkaar. Zo kunnen en mogen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.



## Dienst met koorzang in de St. Jan

Op zondagmorgen 24 juli zal het gemengd koor Chordanova de dienst in de St. Jan opluisteren. Chordanova, opgericht in 1989, is een springlevend, Oosterhouts zangkoor. Op dit moment bestaat het koor uit 45 enthousiaste mannen en vrouwen die onder leiding van dirigente Marcella van der Heijde-Keijzer een zeer uitgebreid vierstemmig repertoire ten gehore brengen, met pianobegeleiding van Leon Schenkels. Het gevarieerde repertoire van het koor loopt van licht klassieke muziek via musical en wereldse muziek tot kerkmuziek. Ze zingen meerstemmig en in verschillende talen. Samen met ds. Irene Pluim – de voorganger in die dienst - maken zij er een mooi geheel van.

Voor meer informatie over het koor kunt u kijken op [www.chordanova.nl](http://www.chordanova.nl)

Elly de Haan – Verduyn

## Terugblik 4 mei

Ook dit jaar werd er door de PGMH deelgenomen aan de herdenkingen op 4 mei. Over de herdenking in Maastricht las U een verslag in de Nieuwsbrief en ook in de verschillende herdenkingen in het Heuvelland waren we aanwezig. In Vaals, Valkenburg en Gulpen Wittem (bij de Eyslerlinde) werden namens onze gemeente kransen gelegd en teksten uitgesproken. Een impressie van de herdenking in Valkenburg, waar Wim Westerhof een tekst uitsprak over recht en vrede, vindt U hieronder.





## Terugblik Oekraïens Paasfeest in Valkenburg

Pasen is een belangrijk religieusfeest en oude traditie in Oekraïne. Geholpen door vele vrijwilligers van parochie Houthem, Kloosterkerk Valkenburg en de werkgroep Valkenburg Helpt werd op zondag 24 april jl. een Paasviering georganiseerd in de schitterende parochiekerk van Houthem. Pastoor Burger ging voor in een klassieke hoogmis met veel wierrook, lezingen en een mooie preek. Lies Oost van de protestantse geloofsgemeenschap Maas-Heuvelland las ook een stuk uit de bijbel voor. Alles werd kundig vertaald door Anastasia, zelf afkomstig uit Oekraïne, maar nu wonend in Broekhem.

Aan het eind van de viering mochten alle aanwezigen een vredeswens schrijven op een door vredesgroep Houthem uitgedeelde papieren vredesduif. Daarna volgde een ieder pastoor Burger en zijn acolyeten naar het Kerkhof. Hier werd naar Oekraïens Paasgebruik even stil gestaan bij de overleden familieleden thuis in dat verre Oekraïne, en voorgegaan door de pastoor bad ieder in zijn of haar eigen taal het 'Onze vader' en het 'Weesgegroet'. We wandelden nog even door het mooie park van Chateau Sint Gerlach en maakten een groepsfoto bij het grote EI van Fauberge.

Vervolgens werden met twee bussen en enkele personenauto's de meer dan honderd Oekraïense vrienden naar de Kloosterkerk in Valkenburg gebracht. Na een inzegening van het traditioneel paasbrood door ds. Witte werd er een heerlijke brunch geserveerd waarbij, net als bij ons in het Limburgse, eieren 'getietst' werden. De grote baas boven keek vergenoegd toe en trakteerde ons op een zonovergoten dag.

Jos Smeets



## Paasbrunch

Omdat de Polfermolen niet beschikbaar bleek werd op het laatste moment gevraagd of de Kloosterkerk beschikbaar was voor een brunch tijdens het Oekraïens Paasfeest. Maar veel tafels en stoelen staan op zolder, dik onder het stof vanwege de verbouwing, en de lift is nog niet geïnstalleerd. Marion en ik konden het niet alleen aan, reden om een mailtje te sturen met een hulpvraag. Dat hebben we geweten! Wat een daadkracht! Uiteindelijk waren we zaterdag met 15 vrijwilligers. De sterke kerels droegen alle stoelen en tafels naar beneden, waar ze werden gepoetst en de kerk kon worden ingericht. Vrijwilligers van onze kerk, maar ook van de Kunst en Cultuurraad, ondernemers, toeristen, een bont gezelschap. Er werd met veel plezier heel hard gewerkt. Een ondernemer leverde 25 boeketjes, voor op elke tafel. Gele tulpen en blauwe druifjes: de inmiddels bekende Oekraïense kleuren. Om 12.00 uur was de kerk gereed voor onze gasten uit Oekraïne. Dank aan allen!

Bernard Katerberg





## Vieringen in het Heuvelland

### Zondag 5 juni

#### Pinksteren in de Kloosterkerk te Valkenburg

Pinksteren zou je ook een 'Feest van hoop' kunnen noemen. Feest, omdat deze dag de verbinding in zich draagt van wat in de Thora het 'vijftigste jaar' wordt genoemd, een tijd die wordt getypeerd door bevrijding en teruggave waarmee mensen elkaar ontlasten. Hoop omdat het geschenk van de Geest ons door de tijd draagt met belofte en verwachting. Beide komen samen op Pinksteren in een feestelijke dienst die muzikaal wordt opgeluisterd door het zangkoor Amicitia uit Vilt. Helemaal in de sfeer van Pinksteren zingen ze liederen in verschillende talen die we ongetwijfeld met een scheut Pinkstergloed elk op eigen wijze zullen 'verstaan'. Wil Meurders begeleidt de zang op piano.

### Zondag 19 juni – Euregioviering in Vaals

Jaarlijks wordt er in het Duits-Nederlands-Belgisch grensgebied een Euregioviering gehouden. Een mooie gelegenheid om onze verbondenheid als protestanten over de grens met elkaar te vieren. Dit keer zal deze viering in Vaals worden gehouden, waarbij we vol trots onze nieuw ingerichte kerk en het jubilerende Teschenmacherogel een plek kunnen geven. De viering zal in het Duits-Nederlands zijn. Na afloop is er gelegenheid om met de gasten uit de Duitse en Belgische kerken kennis te maken en elkaar te ontmoeten.

### 2/3 juli kanselruil Gulpen-Wittem

Vele jaren heeft Jeroen de Wit van het pastorale team van klooster Wittem met ons de kanselruil gevierd. In januari in het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen en in oktober rondom de Willibrordzondag. Aan deze fijne en zeer gewaardeerde samenwerking komt met de pensionering van Jeroen een eind. Ter gelegenheid daarvan vieren we nog één keer samen een kanselruil. Op zaterdagavond gaat ds. Harrie de Reus voor in de kringviering in klooster Wittem en zondagmorgen zal Jeroen de Wit voorgaan tijdens de viering in 't Gulper Hoes.

### Herinrichting Kloosterkerk Valkenburg

In de tweede week van mei is de lift gearriveerd en hij zit erin! Daarmee is een flinke hobbel genomen, want de levertijd was wel wat spannend. Wat er ook in zit en je vrijwel niet ziet is de warmte-terugwininstallatie, de WTW. Die hangt in een versterkte constructie op de zolder. Daar is inmiddels ook een heel buizen netwerk aangebracht, waarmee we de lucht in de kerk verversen zonder de warmte te verliezen. Op de foto is daar wat van te zien.

Wie boven een kijkje neemt, ziet dat er nonnenkamers weer terug zijn. In die kamers zal een groot deel van de week muziekonderricht gegeven worden. Daarom zijn ze van akoestische isolatie voorzien. Ja, nog even en alle ruimtes zijn ingericht!

Inmiddels heeft Bernhard Katerberg een groot aantal beheerstaken voor de Kloosterkerk weer opgepakt. Daar zijn we erg blij mee, want komende maanden moeten met alle gebruikers afspraken worden gemaakt over manier waarop we de vernieuwde ruimtes in gebruik gaan nemen.

Reken er maar op, dat een volgende Kerkberichten of nieuwsbrief over de feestelijke opening zal gaan!

Jelle Vegt

### Uit de Kernraad Heuvelland

Op 12 mei vergaderde de kernraad Heuvelland.

Enkele hoofdpunten:

Er wordt naar gestreefd om gemeenteleden die affiniteit/ideeën hebben over de vieringen bij de taakgroep vieren te betrekken. Er is sprake van een open uitnodiging.

Ook ligt het in de bedoeling het omzien naar/bezoeken van ouderen meer te structureren. Dit in het kader van het meer betrekken van gemeenteleden bij de gang van zaken. Er komt meer nadruk op de uitwisseling van gedachten/ideeën via kernberaden.

Voor de agenda alvast:

- 3 juli het eerstvolgende kernberaad in Gulpen
- 17 juli het eerstvolgende kernberaad in Valkenburg

Dick Knol







## Vanuit de kerkenraad in Eijsden

### Diensten

We prijzen ons gelukkig dat er weer op de gebruikelijke wijze diensten in onze kerk kunnen worden gehouden. Zo is er op Witte Donderdag in de dienst het Heilig Avondmaal gevierd en was er Paaszondag weer een druk bezochte dienst. Nicole Vroon had voor een bloemstuk gezorgd met daarin een duidelijk liturgische boodschap. De volgende diensten zijn gepland met de volgende voorgangers: op 5 juni ds. Foppen, op 26 juni ds. Junte (samen met de Remonstrantse Gemeente), op 17 juli ds. Boot- de Boer en op 31 juli ds. Hana.

Als het mogelijk is zullen we één van die diensten in onze tuin houden. Dat heeft in de Covid periode veel positieve reacties opgeleverd. Wat we nog wel doen is om bij gezondheidsklachten die duiden op Covid thuis te blijven. Het kerkje is immers klein, zij het dat we wel aandacht aan extra ventilatie besteden.

### Gebruik Diepstraatkerkje

Om de kerk in Eijsden geschikt te maken voor meer doeleinden dan alleen de zondagsdienst is het interieur van de kerk aangepast. De banken zijn vervangen door stoelen, zij het dat een aantal banken op verzoek van de Monumentencommissie langs de zijkant zijn geplaatst. De eerste nieuwe activiteiten dienen zich aan.

Op 19 maart is er in het kerkje een inloopmiddag gehouden voor Oekraïne en na die middag is er een initiatief ontstaan voor taalles aan Oekraïners (foto boven). Dat vindt elke week in de kerk plaats op dinsdagmiddag en woensdagmiddag. De kinderen van de desbetreffende gezinnen worden opgevangen in het bijgebouw van de kerk. Met het Sociaal Centrum in Eijsden zijn afspraken gemaakt het kerkje vaker te gebruiken voor activiteiten met een sociaal maatschappelijk doel. Zo hebben leerlingen die verbonden zijn aan het Sociaal Centrum in Eijsden regelmatig gebruik gemaakt van de kerk.

### Beheer van de kerk

Het beheer van kerk, kerktuin en begraafplaats geschiedt veelal door vrijwilligers van onze gemeente. We zijn blij dat we recent met Max Paczek een afspraak hebben kunnen maken voor de uitvoering van een

aantal beheer taken. Het is niet de bedoeling dat Max het werk van de vrijwilligers op zich neemt, maar dat er wel een zekere coördinatie plaatsvindt nu de kerk en het bijgebouw vaker voor andere doeleinden worden gebruikt dan de kerkdiensten.

### Renovatie

In de praktijk blijkt dat renovatie van een kerk eigenlijk nooit stopt. Nadat in het verleden de kerktoren is vernieuwd, een aantal jaren later de buitenzijde is opgeknapt, nog niet zo lang geleden het interieur is aangepast en de banken zijn vervangen staan nu de reparatie van het kerkdak en het verfwerk van de toren op onze agenda. De Rijksdienst heeft daarvoor reeds financiële middelen toegezegd. We onderzoeken of ook Provincie en gemeente Eijsden-Margraten nog kunnen bijdragen. Wat betreft het dak van de kerk is vervanging van de leien afdekking noodzakelijk. We onderzoeken de mogelijkheid voor zonnepanelen, maar dat zal voor een Rijksmonument niet eenvoudig zijn.

### Pastoraat

Pastorale aandacht gaat vooral uit naar enkele alleenstaande ouderen. Gerda van Binsbergen maakt het naar haar soms vergeetachtige omstandigheden redelijk goed in De Keerderberg (Bakkerbosweg 16, 6267 AJ Cadier en Keer, Kamer 01). En Jo Poldervaart is half april alweer verhuisd. Het wonderlijke feit deed zich voor, dat haar ogenschijnlijk uitzichtloze conditie in het ziekenhuis sterk verbeterde door de rust en regelmaat van een hospice. Daarom moest koortsachtig gezocht worden naar goede plek in een zorgcentrum. Zelf wilde ze heel graag naar De Bron in Eijsden, maar administratieve barricades schijnen dat te verhinderen. Ze verblijft nu tot haar tevredenheid in het zorgcentrum Scharwyerveld (Daaldersruwe 93, 6218 EN Maastricht. Afdeling 1, kamer 91.B036). Een berichtje is altijd welkom.

### Activiteiten

De leeskring draait weer als vanouds. De komende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juni (Arthur Japin, Maar buiten is het feest). Ook de koffie en thee ochtenden/ middagen zijn weer gepland.

Dick Rootert

## Heropening kerk Vaals 22 mei

---



Op zondag 22 mei was het dan zover: De herinrichting van de kerk in Vaals werd op feestelijke wijze afgesloten. Tijdens de dienst, in een volle kerk, was er aandacht voor het nieuwe houtsnijwerk van Bert Kerstens, dat vanaf het eerste moment een heel natuurlijk ensemble met de rest van de inrichting vormde. De muzikale omlijsting was met organiste Christine Moraal en met het gelegenheidskoor "Eifeloktet" in goede handen. Het leek bijna een kleine gemeentedag, met veel belangstelling ook vanuit Valkenburg en Maastricht. In de middag was de officiële heropening met gasten van het gemeen-

tebestuur, onze katholieke burens, de Kopermolen, en natuurlijk veel gemeenteleden. Tijdens de lunch en ook de receptie werd er dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid met oude en nieuwe bekenden bij te praten. En met vele helpende handen, teveel om op te noemen, was het uiteindelijk toch licht werk. Teveel om op te noemen, maar een paar mensen noemen we toch: Ad en Lies Kaffa verzorgden een uitstekende lunch, en Ed Grassere en Nestar Lakot namen de receptie in de namiddag voor hun rekening. Hartelijk dank! Al met al een waardige afsluiting van een lang traject van herinrichting, en tegelijkertijd een stimulerend begin van een nieuwe periode in onze kerk.



Op deze plek is een extra woord van dank nog wel op z'n plaats, namelijk aan Jelle Vegt en Jens Giessing voor hun tomeloze inzet in de planning en realisatie van dit project. We gaan er nog lang profijt van hebben!

Paul Moraal



## Ontmoeten en bezinnen

**Niet alles is op dit moment al bekend! Houd daarom ook de Nieuwsbrief in de gaten!**



### 250 jaar Teschemacher orgel in Vaals

In 1772 werd het monumentale orgel van Jakob Engelbert Teschemacher in de Hervormde Kerk in Vaals in gebruik genomen. Dit vieren we met een programma waarbij het orgel in het zonnetje gezet wordt.

- **22 mei:** Feestelijke heropening na de herinrichting van de kerk. Met orgelmuziek van J.S. Bach en Joseph Haydn.
- **7 augustus:** Kijk in het orgel voor kinderen, aansluitend aan de dienst (ca. 11.15 uur)
- **10 augustus:** 20 uur Orgelconcert Philip Crozier

### Gesprekskring Trefpunt St. Jan

De gesprekskring is Daalhof is weer nieuw leven ingeblazen. Op elke tweede vrijdag van de maand (10 juni, 8 juli) vindt deze plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt St. Jan (Aureliushof 150). Ofschoon de vraag naar deze bijeenkomsten in eerste instantie vanuit de oudere gemeenteleden kwam en het tijdstip daarop is afgestemd, is ieder van harte welkom!

De bijeenkomst zal telkens een thema of onderwerp ter bespreking hebben, dat van uit de bezoekers is aangereikt. Op die manier komen we op een ontspannen manier in gesprek met elkaar over onderwerpen die ons bezig houden. Bij de bijeenkomsten zal telkens een inleider/gespreksleider aanwezig zijn. Onderwerp en gespreksleider worden in de week voorafgaand aan de bijeenkomsten bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Aanmelding vooraf is niet nodig.

**Meer info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)**

### BeZin in Film

Deze zomer laten we drie vrolijke films zien waar ook nog over na te praten valt. De Kloosterkerk is verbouwd en we kunnen in de bovenzaal alles goed verduisteren en daardoor films gaan vertonen, terwijl de zon nog schijnt.

Steeds weer de eerste woensdag van de maanden juli-augustus en september.

**Tijd: 19.00 uur**

**Kosten: 5 euro inclusief consumptie**

### 6 juli 2022: Retour en Bourgogne

Een liefdevol portret van twee broers en hun zus die met passie de wijngaard van hun familie beheren, maar ondertussen hun eigen weg





moeten vinden. Na het overlijden van hun vader worden de drie gedwongen keuzes te maken en beslissingen over de toekomst, én de wijngaard, te nemen. Franse film uit 2017. Regie: Cédric Klapisch

### 3 augustus 2022: Haute Cuisine

Regisseur Vincent, van het cineliteraire juweel *La discrète*, vertelt met een pollepel artistieke vrijheid het opmerkelijke verhaal van Danièle Mazet-Delpeuch, jarenlang de persoonlijke kokkin van François Mitterand. Hier heet zij Hortense Laborie en moet zich in een hiërarchisch mannendomein vol egomanie en na-ijver staande houden. Frot, naar eigen zeggen geen keukenprinses, vormt een topduo met epicurist-filosoof D'Ormesson (1925-2017) als 'de president'.

Franse film uit 2012



### De Huiskamer in de Kloosterkerk

Iedere donderdag bent u van harte welkom in de Huiskamer van 14.00 - 16.30 uur.

Informatie bij Lies Oost (043-3647242) of wijkverpleegkundige Maike/Envida (06-57882620)

### Duits/Nederlandse Leeskring

Op donderdag 23 juni bespreken we 'Een leeg huis' van Marga Minco. Een boek over de vervreemding die de twee hoofdpersonen kort na de oorlog ervaren, niet alleen in hun huizen maar ook in henzelf.

Op 14 juli 'Altijd weer opstaan' van Helga Schubert. Deze Duitse schrijfster, een oorlogskind, een vluchtelingenkind, een kind van de Duitse deling schreef een prijswinnend boek met bespiegelingen en herinneringen, die de ouderdom met zich meebrengt.

Locatie: beiden om 20.00 u in de Oude Pastorie Vaals  
Informatie: Babette Lemmer (0049-241- 5380 9914 of b.lemmer@gmx.de)

### De Schrift geopend

Op maandag 27 juni lezen we om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals weer samen een Bijbeltekst. We benoemen wat we niet begrijpen of wat schuurt en laten de tekst op ons inwerken. Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg bij het Bijbelverhaal. U bent, als steeds, van harte welkom.

Inlichtingen: Dick Knol (045-5444539 of d.knol@hetnet.nl)

### MABP – 24 t/m 26 juni TEFAP – Sint Jan

De Antiquarian Book & Print Fair Maastricht biedt een zeer divers aanbod van boeken, kaarten en prenten, het is een snoepwinkel voor verzamelaars en liefhebbers van antiquarische boeken en prenten.

Tijdens MABP, de grootste Antiquarian Book & Print Fair van de Benelux, laat een dertigtal gerenommeerde antiquarenhuizen uit binnen-en buitenland het meest waardevolle en interessantste uit hun collecties zien. Niet alleen de verwende collectioneur van verluchte handschriften, oude drukken en zeldzame prenten kan er zijn slag slaan. Ook voor de bescheiden verzamelaar, 'doorsnee' boekenliefhebber en de meer 'magazine minded' lezer is er genoeg moois om te bekijken en kopen. Het thema van de 14é editie is 'Renaissance'.

Zondag 26 juni kunt u samen met André van Dijk na de kerkdienst en een kop koffie deze beurs bezoeken. Samen zie je meer dan alleen en André kan u er meesterlijk over vertellen!

### Pizza & More

Inmiddels zijn er twee Pizza&More bijeenkomsten geweest, en die 'smaken' naar meer. Tieners in de leeftijd van 12-15 jaar (onderbouw voortgezet onderwijs) ontmoeten elkaar om samen te eten en samen met ds. Harrie de Reus met elkaar in gesprek te raken. Dit gebeurt aan de hand van een thema uit het kerkelijk jaar of uit de actualiteit dat met muziek, filmpjes en een doe-opdracht wordt verkend. Leuk nieuws is dat Rianne de Winde en Marloes Vegt gaan meedoen om samen met ds. De Reus de bijeenkomsten voor te bereiden en te organiseren.

Voor de zomervakantie vindt nog één keer een tienersoons plaats: op zaterdag 9 juli van 18.00 tot 20.00 uur in 't Gulper Hoes. Meer info volgt via de app!

Wil je meer informatie of heb je een kind in deze leeftijd die mee zou willen doen? **Neem dan contact op met Jody Martens (06 2155 0025) of ds. Harrie de Reus (06 2028 0345).**

## Gesprekskring 20-40+

De leeftijd van de deelnemers van de 20/30-ers gesprekskring is inmiddels opgerekt richting de 40+. Nadat een aantal arts-in-opleiding deelnemers verhuisden naar ziekenhuizen en dokterspraktijken elders in het land, is het aantal nieuwe aanmeldingen ook weer toegenomen. In de Coronatijd is de groep online doorgedaan, maar we zijn blij nu weer fysiek bij elkaar over de vloer te kunnen komen. De sfeer is fijn, de gesprekken verdiepend en inspirerend.

Het aantal deelnemers heeft voor deze opzet een beetje het maximum bereikt, ook omdat we bij elkaar thuis bijeenkomen. Toch willen we graag meer jongvolwassenen de ruimte geven om mee te doen en zoeken we naar een wat andere opzet. Daartoe organiseren we – zo mogelijk nog voor de zomer – een speciale bijeenkomst in 't Gulper Hoes, waarbij ieder die het leuk vindt om leeftijdsgenoten te ontmoeten van harte welkom is. Samen bekijken we welke behoefte er is om in gesprekskringen bijeen te komen, met welke frequentie en met welke insteek, zodat we in het seizoen 2022-2023 enthousiast van start kunnen! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer info over deze bijeenkomst of neem contact op met Rianne de Winde (06 1424 3461) of ds. Harrie de Reus (06 2028 0345).



## In de Sint Jan – Maastricht

De kerk wordt verhuurd. Dan zijn er anderen in het gebouw. Maar net als wij het fijn vinden als er niet-gemeenteleden naar onze activiteiten komen, vinden veel van de huurders het ook mooi als er voor hen onbekenden komen. Weet u uitgenodigd. Soms wordt er uiteraard wel toegangsgeld gevraagd.

- 3 juni: Prinses Beatrix lezing via Studio Europa door de voormalige Franse minister van Europese zaken mevrouw Elisabeth Guigou. De lezing is in het leven geroepen ter gelegenheid van het dertig jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht en zal vanaf nu ieder jaar gehouden worden. Tijd: 14.00 – 15.00 uur. Bijwonen kan via Lifestream en aanmelden via de website van [www.studioeuropamaastricht.nl](http://www.studioeuropamaastricht.nl)
- 8 juni: concert Jeff Buckley tribute 20.00 uur
- 11 juni: concert University Maastricht Choir 19.00 uur
- 19 juni: concert Meesters en Gezellen. In juni 2022 zullen leden van het wereldberoemde Lets Radiokoor onder leiding van hun dirigent Sigvards Klava de Gezellen vertrouwd maken met twintigste eeuwse werken van uitsluitend Letse componisten. [www.tettix.nl](http://www.tettix.nl)
- 24 juni: The Maastricht Antiquarian Book and Print fair (MABP) zal weer te zien zijn tijdens de TEFAF.
- 28 juni: Op dinsdag 28 juni (20.15 uur) wordt het speciale TEFAF Concert georganiseerd in de Sint Janskerk in Maastricht, met de wereldberoemde Anneleen Lenaerts, de soloharpiste van de Wiener Philharmoniker. Kaarten via het UITbureau van het Theater.

# Het Pinkstertournooi

Verhaal voor de kinderen, Pinksteren 2022

- Genesis 11 en Handelingen 2

Er waren drie scholen, een in Maastricht en een in Luik in België en een in Aken in Duitsland, die hadden iets moois bedacht. Alle landen in Europa gaan samen, dan moeten wij met de kinderen ook maar eens wat samen gaan doen. Ze organiseerden een toernooi. Een soort grote wedstrijd met sport en zingen en een tekenwedstrijd. Al weken van tevoren waren de voorrondes, want alleen wie van elke school de allerbeste waren konden meedoen. Er werd echt heel hard getraind en die beste kinderen kregen extra vrij om te oefenen. Het was natuurlijk niet zo leuk voor de kinderen die niet zo goed waren. Bijvoorbeeld Sofie en Irene, twee vriendinnetjes.

Het toernooi was op tweede pinksterdag in het sportpaleis in Luik, een afschuwelijk groot gebouw. Er waren wel vijfhonderd kinderen. Allemaal met een eigen tasje met brood en snoep en blikjes limonade. Ze moesten gillen om hun eigen school te helpen winnen. Sofie en Irene hadden eigenlijk helemaal geen zin, ze hadden een beetje een spek en bonen-gevoel. Dus zwaaiden ze met hun vlaggetjes en ze zongen zo'n beetje mee van "hup Holland hup". Het zag er naar uit dat de Duitsertjes zouden gaan winnen. Mensch, wat waren die goed. Maar de Belgjes bakten er niks van, het leek wel of die de hele dag in de kantine zaten, want daar werd natuurlijk Frans gesproken. Er werd ook ruzie gemaakt, omdat ze elkaar niet verstonden gingen ze elkaar gek napraten. Er was helemaal geen leuke sfeer.

De Duitsers hadden gewonnen, Boeh, riepen de Nederlanders en de Belgen. De Belgen waren derde. Boeh riepen de Duitsers en de Nederlanders. De Nederlanders kregen een verdiende tweede plaats. Wat er toen gegild werd konden ze helemaal niet verstaan. Wat een afgang. En dan die lange toespraken in drie talen. Iedereen praatte er gewoon doorheen. Was de dag nu helemaal mislukt? Sofie en Irene wilden het liefst naar huis. Maar er was nog een programma-punt: Grand Bal, groot bal na, Große Tanzveranstaltung, stond er op de borden. Zeker weer een softbalwedstrijd dachten ze. Maar nee, er begon een bandje te spelen, met zangers uit alle drie de landen, die trouwens allemaal Engels zongen. En alle kinderen begonnen te dansen en te swingen. En opeens zag je hoe er een paar t-shirtjes gingen ruilen. Toen traden er clowns op die helemaal niks zeiden en iedereen lag slap van het lachen. En tenslotte was er weer dansen voor iedereen. Er werden vaantjes uitgedeeld ter herinnering. Souvenir stond er op.

Sofie en Irene hadden besloten Frans te gaan studeren want ze hadden het adres gekregen van die ene, nou ja, je weet, wel, die daar bij de bar stond van wie ze dat blikje Bitter Lemon hadden gekregen. Die zo goed salsa kon dansen, je weet wel, die met dat vriendje dat ook een beetje Vlaams sprak. De hele terugreis maakten ze plannen wat ze zouden schrijven en of ze wel een foto zouden sturen.

Ds. Joen Drost



## Welke plaats heeft diaconaat in de Christelijke gemeente?



**Diaconie betekent in feite: dienst, dienen. In het Grieks: diaconia. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin één van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen in de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.**

Als diaconie richten we ons op het kleiner maken van sociaal-maatschappelijke nood van mensen. Een liefdadigheidsactie kunnen we diaconaal noemen wanneer zij komt vanuit een kerk of door het evangelie is geïnspireerd. Deze actie kan ten dienste staan van iedere mens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij kan zich richten op de eigen gemeente, de Nederlandse samenleving of nood elders in de wereld. Op deze manier is de kerk present in de samenleving. Daarnaast moet iedere diaconale actie ook worden gezien als dienst aan God.

In de Bijbel noemt Matteüs (25,34-36) de ons bekende zes werken van barmhartigheid.

'...Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.'

In deze tekst wordt verteld dat het Rijk van God is bedoeld voor degenen die een ander eten, drinken, kleren, onderdak of aandacht geven.

Voor het jodendom hoort ook het begraven van de doden tot een van de werken van barmhartigheid, dit is door christenen overgenomen. We spreken dus van zeven werken van barmhartigheid.

Iemand die honger heeft te eten geven is de meest primaire vorm van diaconie. In de Bijbel zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. Vaak zijn acties gericht op Afrika waar hongersnoden helaas regelmatig voorkomen. Zoals ook nu opnieuw aan de orde is. De organisatie 'Kerk in Actie' werkt bij grote rampen samen met de Samenwerkende Hulporganisaties.





Maar ook in Nederland zijn er mensen die amper beschikken over elementaire levensmiddelen en aangevoelen zijn op de voedselbank.

Maar materiële en financiële hulp alleen is nooit genoeg. Samenwerking helpt om de kloof tussen arm en rijk te dichten en dat gebeurt door elkaar te ontmoeten. Het gaat dan niet over liefdadigheid, maar over gerechtigheid. Ook in onze gemeente geven wij door het diaconaat daar in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Sommigen noemen de multiculturele samenleving een mislukking anderen noemen het een verrijking. Hoe je er ook naar kijkt; het is een gegeven waar we in deze tijd mee te maken hebben. Het is een oproep aan christenen om gastvrij en open te staan voor iedereen die zij op hun weg tegenkomen, ongeacht etnische achtergrond en geloofsovertuiging.

Volgens de Nederlandse wet mogen kerken geen asielen verlenen aan wie met uitzetting wordt bedreigd. Maar er zijn wel mogelijkheden voor christenen om op te komen voor deze kwetsbare groep mensen.

Een behoorlijke taak voor ons als gemeente van de PGMH. Wat een opdracht! Is het ons mogelijk om tegemoet te komen aan alles wat we om ons heen aan onrecht tegenkomen? Er zijn toch ook grenzen aan ieders individuele mogelijkheden? Nou en of die er zijn! Maar als we samen onze schouders er onder zetten, ieder naar eigen kunnen, dan doen we al IETS!

Als u/jullie zich geroepen voelt(en) om samen met ons gestalte te geven aan deze opdracht, al is het projectmatig b.v. in vluchtelingenwerk, schuldhulpmaatje, ook als u/jullie suggesties hebben voor het werk binnen de diaconie en misschien wel wilt helpen deze te realiseren: NEEM CONTACT MET ONS OP! Samen staan we sterk...

Een hartelijke groet namens de leden van de diaconie:  
Gijs, Hanske Marije en Margo.

Gijs Kieft, voorzitter  
Tel. 06-53778384  
Margo van Haeringen, secretaris  
Tel. 06-22626640

## Dolce far niente

Onze redactie heeft RUST opgegeven als thema voor onze bijdragen aan de kerkberichten. Een goed idee om over rust te filosoferen in deze hectische tijd. Rust is niet voor iedereen gelijk. Uit het Italiaans is bovengstaande uitdrukking bekend, die staat voor: ZALIG NIETSDOEN, een bezigheid, of liever een gebrek aan bezigheid, die ons noorderlingen niet erg geliefd is. Eigenlijk moeten wij altijd wel ergens mee bezig zijn en vooral onze tijd goed invullen. Altijd iets om handen hebben, of ergens over nadenken.

Hoe bereiken we de staat van rust in deze roerige tijd? En, gunnen we ons de zielenrust die we zo nodig hebben. Wij zijn vaak bezig met wat er om ons heen gebeurt en proberen ook overal een mening over te hebben. Het bespreken hiervan neemt ook veel energie en tijd in beslag. Hoe moeilijk is het om even geen mening te hebben en ons nergens druk over te maken. Loslaten is het toverwoord, maar ga daar maar aanstaan! We zijn ook bang om dingen te missen, weet ik wel alles? Gaat het wel goed zonder ons, hebben we genoeg vertrouwen in die anderen? Even in de tijd die er voor is, jezelf niet zien als het middelpunt en de onmisbare factor. Die anderen kunnen het heus wel zonder jou. Dat zal een opluchting geven en je in vertrouwen laten wegglijden in een zalig nietsdoen.

Heb het goed allemaal in deze zonnige zomer.

Hanske Kamphuis



## Opgemerkt...

---

Opgemerkt in het dagblad Trouw van 10 mei jl.: 'Na de zondvloed volgt altijd een nieuw begin'. Dat was de kop van een artikel dat ging over een expositie in het Cobra Museum in Amstelveen. 'Humanity's end as a new beginning', zo heet die expositie die tot en met 19 juni duurt. Nog maar een kleine drie weken dus om er heen te gaan. De titel intrigeerde mij, want ik had het in mijn overweging in de oecumenische dienst op 4 mei in de St. Servaas ook gehad over een nieuw begin na de zondvloed. Wist u trouwens dat de naam 'zondvloed' een verbastering is van het middel-eeuwse woord 'sintvloet' dat Grote Vloed betekent? Dit terzijde.

In verschillende tradities en werelddelen bestaan ondergangsmithes die te vergelijken zijn met het Bijbelse verhaal van Noach en de Ark. De Nederlands auteur en literatuurwetenschapper Mineke Visser (1938) heeft die mithes verzameld en opgeschreven in het boek waarvan de titel ook de naam is van de expositie. En de Japanse kunstenaar Yuriko Fujita Yamaguchi (1948) heeft er aquarellen bij gemaakt. Aquarellen van mythische rampen die al onderdeel uitmaken van ons collectieve geheugen hangen aan een wand en ertegenover hangen aquarellen die ons waarschuwen voor wat nog te gebeuren staat, zoals de Bijbelse Apocalyps, opgetekend door de evangelist Johannes.

Mineke Visser: 'Het zijn verhalen die ons verbinden, tot welke cultuur we ook behoren en of we nu gelovig zijn of niet. Als je niet letterlijk in het Laatste Oordeel gelooft, zoals beschreven in het boek Openbaring, kun je waarschijnlijk wel de angsten inbeelden die in zo'n verhaal besloten liggen. Kijk naar onze tijd. Steeds meer bosbranden en vervuiling. De aarde van nu is overbevolkt en dreigt te bezwijken. Dat alles tezamen kun je makkelijk opvatten als een oordeel, en wel eentje dat we over onszelf afroepen'. Offers brengen om goden gunstig te stemmen doen we niet meer. Maar we kunnen wel andere 'offers' brengen. Visser: 'Minder consumeren bijvoorbeeld. Als we willen dat onze kindskinderen nog een plek hebben, zullen we toch eens moeten ophouden met vlees eten en vliegen. Zorg dat je aan de goede kant staat, ga behoedzaam om met de aarde'.

**Marije Bijleveld**

# Aan tafel

---

**"Wie komen er nog meer?"**  
**"We zijn compleet."**  
**"Alleen wij?"**

Helaas, de eerste groep - Maastricht - ging met slechts drie personen van start. Alle begin is moeilijk, zullen we maar denken. De mensen die hadden afgezegd op het laatste moment, hadden een heel goede reden. Zo kan dat gaan. Bij de tweede groep - Heuvelland - was de groep compleet en waren er 6 personen. Dat ging goed! In beide gevallen is er heerlijk gegeten en was het reuze gezellig. Daar heb je gelukkig maar een paar mensen voor nodig.

## Verkleinen klimatologische voetafdruk

Het idee kwam vanuit de werkgroep Groene Kerken toen we het hadden over het verkleinen van onze klimatologische voetafdruk. Voor 1 persoon koken kost meer dan voor een groep koken. Eetpatronen veranderen in je eentje is vaak lastig. Maar als een ander voor je kookt en je ontdekt hoe lekker een vegetarisch menu of Vega maaltijd kan zijn, is dat misschien het begin van een verandering. En hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet alleen? En als je hen spreekt, is alleen eten vaak iets wat ze niet gezellig vinden. Kortom, het idee 'Aan Tafel' was geboren! Het enige lastige was dat het idee in coronatijd geboren werd, waardoor de lancering nog even op zich moest laten wachten.

## En bovendien gezellig

Het was 15 juli 2021 toen de initiatiefgroep de eerste keer bijeen kwam en er lag kopij klaar voor Kerkblad en Nieuwsbrief eind oktober. Na de herfstvakantie starten leek ons een goed idee, maar in november werden de regels rond corona weer aangescherpt en op onze eerste stukjes kwamen, waarschijnlijk daarvoor, nauwelijks reacties. Om nu met 2 of 3 mensen te gaan beginnen, vonden we wat triest. Daarom gewacht tot het nieuwe jaar toen er uitzicht kwam op weer met meer mensen bijeen mogen komen. Dat hielp! Uiteindelijk waren we met 7 mensen in Maastricht en 6 in het Heuvelland en vonden we dat er een start mogelijk was.



De beide groepen zijn benaderd met een datumprikker en de eerste groep in Maastricht kwam 7 april bijeen. De tweede groep in het Heuvelland at op 11 april met elkaar.

De groep in Maastricht kwam bij mij thuis bijeen. De opzet is een simpele goedkope maaltijd. Ik ben begonnen met een flink vullende vegetarische maaltijdsop. Daarbij wat brood, smeerseltjes, rauwkost en een glas wijn. Verder nog iets lekkers bij de koffie als dessert. We hadden deze avond willen afspreken hoe vaak, dieetwensen, kosten verdelen e.d. Maar dat is via de e-mail gedaan met een nieuwe datumprikker voor de tweede keer. Het blijkt dat niemand iets voor zich ziet van wekelijks. De meeste vinden een keer in de maand prima, een enkeling een paar keer per jaar. We gaan het zien als we weer bij elkaar komen.

In de Heuvellandgroep is afgesproken om de beurt bij iedereen bijeen te komen en het verder niet over kosten te hebben. De gastvrouw/gastheer betaalt de maaltijd en als iedereen aan de beurt komt, kun je zelf kiezen hoe duur je het wilt maken. Bij de groep in Maastricht ligt dat iets anders, omdat het niet bij iedereen thuis kan. Maar ook daar vinden we wel iets op.

Kortom, het plan is goed uitgepakt. Er is belangstelling en er zijn twee groepen gestart.

Mocht je na dit gelezen te hebben, denken dat het toch ook wel iets voor jou is, laat het mij weten. Aanschuiven kan en bij voldoende belangstelling starten we een derde groep. Alles kan!

Laten we er een mooie zomer van gaan maken!

**Nelleke de Kruik**  
[nellekedekruik@gmail.com](mailto:nellekedekruik@gmail.com)

# DAVID MESTER



Photographer in Maastricht

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel for destination photography.

If you'd like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a question, please feel free to contact me either via my website or using [info@davidmester.hu](mailto:info@davidmester.hu) email address.

Visit my website at [davidmester.hu](http://davidmester.hu)

## WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben toonaangevend op het gebied van hang & sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies staat hier hoog in het vaandel. Een grote diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 verschillende topmerken wordt op een fraaie wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostalgisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft echt alles op voorraad. Raadpleeg de website voor de openingstijden. U bent van harte welkom!



### KNUBBEN

IJzerwaren - gereedschap - hang en sluitwerk

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • [www.ijzerwarenknubben.nl](http://www.ijzerwarenknubben.nl)



## Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor 'gangbare' lichamelijke klachten en blessures in spieren en gewrichten, die wij behandelen met massage-therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elektrische interferentie en ultrageluid.

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, behandeling van littekenweefsel en andere huidproblemen of doorbloedingsstoornissen middels Endermologie. Tevens bieden wij een energetische benadering van meer complexe chronische klachten.

U kunt direct bij ons terecht voor een afspraak:

**Martine Bakker**  
043-3219540  
Hertogsingel 9b,  
Maastricht



# VAN LOO SCHILDERWERKEN



**SCHILDERS BEHANGERS SPUITWERKEN**

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen Tel: 043 450 3070 Mobiel: 06 55 88 79 57 Mail: [p.vanloo@home.nl](mailto:p.vanloo@home.nl)

## APK EN ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN



GRASSERE.NL - T 045-5441835  
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

Alle merken  
zijn welkom

Gewoon eerlijk en goed!





**Binnen- en buitenlandse Bieren  
Gedistilleerd - Frisdranken  
(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs**

Kopestraat 13 - Vaals Tel. 043 - 306 23 33

**dh**  
drukkerij de heeg

Rijksweg 76-76a  
6228 XZ Maastricht  
Tel. 043 - 3611392  
info@drukkerijdeheeg.nl  
www.drukkerijdeheeg.nl

## J. Laschet

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| - stucwerk     | <b>stucadoors en afbouwbedrijf</b> |
| - sierpleister | Camiliuspark 2                     |
| - lijstwerk    | 6291 CX Vaals                      |
| - tegelwerk    | tel. 043 - 3062707                 |

**ikben Imandt**  
Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493  
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

# “Wij helpen u graag bij een goed afscheid.”

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie.

Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



YARDEN

# SASSEN DIELEMANS DICKHAUT

UITVAARTVERZORGERS  
MAASTRICHT

Sint Maartenslaan 44  
Sint Maartenslaan 101  
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-321 2000

[www.crematieinmaastricht.nl](http://www.crematieinmaastricht.nl)  
[www.sassenuitvaartverzorging.nl](http://www.sassenuitvaartverzorging.nl)

**Gedicht ontvangen van Armand Karaoglan**

(van de Armeense kerk en lid van de Raad van Kerken Maastricht)

## Elkaar tot zegen zijn

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
Bij alles wat ons te doen staat,  
Alles wat we beleven mogen,  
Alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
In het leven dat wij samen delen,  
Zo kwetsbaar als het is.  
Mogen wij vandaag  
Voor elkaar een zegen zijn,  
In ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:  
Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Amen.

Auteur niet bekend bij de redactie



## **Redactie**

Eindredactie en redacteur Maastricht:  
Marije Bijleveld rijveld@gmail.com  
Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:  
Dick Knol, d.knol@hetnet.nl  
Redacteur Eijsden:  
Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl  
Begeleiding: Dominique Knols,  
do.com@ziggo.nl  
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl

**Ledenadministratie PGMH:** (verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden, abonnementenadministratie kerkberichten):

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;  
ledenadministratie@maasheuvelland.nl  
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

## **Contactgegevens**

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland  
[www.maas-heuvelland.nl](http://www.maas-heuvelland.nl)

Kerkelijk bureau  
Mw. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864  
kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl  
Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH  
Marika de Bruijn, wnd. voorzitter  
Pieter Caljé scriba 043-3540044  
pgmhscribaat@gmail.com

## **Kern Maastricht**

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)  
Predikant: vacature

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777  
koster.sintjan.maastricht@gmail.com  
Kernraad voorzitter a.i.: Kees Vermeiden  
tel: 003289718308 / 0031641264138  
cg.vermeiden@live.be

Bijzondere telefoonnummers:  
St. Janskerk: 0683661471  
Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW  
Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

## **Heuvelland**

Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345  
dsdereus@ziggo.nl  
Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783  
Riasmit8@home.nl

## **Kern Vaals-Gulpen**

't Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen  
Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals  
Koster Gulpen: Ben Theunissen 06-22492217  
Koster Vaals: Babette Lemmer 0049 24153809914  
en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger  
0049-175-2412618

## **Kern Valkenburg-Meerssen**

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg  
Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851  
en/of Jo Davidse 043 6016010

## **Diaconie PGMH**

Gijs Kieft vz.a.i. 0653778384  
gijskieft@gmail.com  
bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

## **Kerkrentmeesters PGMH**

penningmeester@maasheuvelland.nl  
bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

## **Protestantse Gemeente Eijsden**

[www.pkn-eijsden.nl](http://www.pkn-eijsden.nl) Hier vindt u ook gegevens van Diaconie en Kerk-rentmeesters.  
Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden  
Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028  
ruudfoppen@xs4all.nl  
Koster: Klaas Ruiters 043-4092114

## **Diaconie Prot. Gem. Eijsden**

Zeger Vroon: 043-4092191  
diaconie@pkn-eijsden.nl  
bankrekening: NL27ABNA0623562537

## **Kerkrentmeesters Eijsden**

Gert Schaart: 043-3619925  
kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  
bankrekening: NL28ABNA0593338774

# Dienstenrooster

## Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Datum en plaats	Tijd	Voorganger	Collecte	Bijzonderheden
<b>Zondag 5 juni</b>				Pinksteren
Maastricht	10.00	Ds. R. van Andel	Amnesty International:	
Gulpen	10.00	Ds. M. Knetemann	Mensenrechten voor	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	iedereen	
Eijsden	10.00	Ds. R. Foppen		Remonstranten als gast
<b>Zondag 12 juni</b>				
Maastricht	10.00	Ds. W. Scheltens	Diaconie in Nederland;	
Vaals	10.00	Ds. G. Smink	hulp aan mensen zonder	
Valkenburg	10.00	Ds. A. Hana	papieren	
<b>Zondag 19 juni</b>				
Maastricht	10.00	Ds. S. Bloemert	Stichting Leergeld Maas-	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	tricht en Heuvelland	Euregio viering
Valkenburg	10.00	Ds. J. Drost		
<b>Zondag 26 juni</b>				
Maastricht	10.00	Ds. H. de Reus	Homeless Child;	
Gulpen	10.00	Ds. M. Luijk	Steun aankinderen en	
Valkenburg	10.00	Ds. M. Knetemann	moeders in Honduras	
Eijsden	10.00	Ds. M. Junte		Met Remonstranten
<b>Zaterdag 2 juli</b>				
Wittem	19.00	Ds. H. de Reus en pastor J. de Wit		Kringviering
<b>Zondag 3 juli</b>				
Maastricht	10.00	Ds. F. Borger	Kerk in Actie; wereld-	
Gulpen	10.00	Pastor J. de Wit en	diaconaat in India	kanselruil
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus Ds. J. van der Vorm		
<b>Zondag 10 juli</b>				
Maastricht	10.00	Ds. J. Drost	Uganda Kitgum Education	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	Foundation	
Valkenburg	10.00	Ds. J. Leeffers		
<b>Zondag 17 juli</b>				
Maastricht	10.00	Ds. G. Nieuwburg	Kerk in Actie; wereld-	
Gulpen	10.00	Ds. Hana	diaconaat in Myanmar	
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus		
Eijsden	10.00	Ds. J. Boot – de Boer	Eigen diaconie	
<b>Zondag 24 juli</b>				
Maastricht	10.00	Ds. I. Pluim	Diaconie	
Vaals	10.00	Ds. A. Hana		
Valkenburg	10.00	Ds. A. Witte		
<b>Zondag 31 juli</b>				
Maastricht	10.00	Ds. W. In 't Hout	Stichting	
Gulpen	10.00	Ds. M. Luteijn	St. John Hospital	
Valkenburg	10.00	Nader te bepalen	Bunde	
Eijsden	10.00	Ds. A. Hana		
<b>Zondag 7 augustus</b>				
Maastricht	10.00	Ds. R. de Vries	Edukans; onderwijs kin-	
Vaals	10.00	Ds. J. Drost	deren in ontwikkelings-	
Valkenburg	10.00	Ds. G. Nieuwburg	landen	